

Gesellschaft für historische Landeskunde des westlichen Münsterlandes (GhL)

30. Oktober 2021

Gerda Brethouwer



Zwei Ausstellungen x 20! Spuren der Freiheit Kind der Freiheit



**Ihre Königliche
Hoheit
Prinzessin
Margriet**

Zwei
Ausstellungen
Drei Themen
Neun
Geschichten
Ausstellung 1



Fredrik Slomp



Karl Leisner



Sixtina Harris



Helmuth Schlütter



Hildegard Ostermann



Sinan Can



Gerhard Schröder



Alfred Mozer



Dilsoz Amin en Ghaidas Gherra



Spuren
der
Freiheit

Neun Geschichten
von damals und jetzt

Indem wir Geschichten aus der Vergangenheit mit denen aus der Gegenwart verknüpfen, wird die Vergangenheit in die Gegenwart gebracht.

Ausstellung 2



Narben des Krieges

Ein fataler Tag
im Februar

Dik de Boef

Wohnt in Amsterdam, geboren in
Overschie-Rotterdam (1940)



Narben des Krieges

Familiendrama
nach der Bombardierung
von Emmerich

**Hubert
Meenen**

Wohnt und ist geboren
in Emmerich am Rhein
(1936)



KIND VAN DE VRIJHEID

LITTEKENS VAN DE OORLOG



5. Hubert Meenen

Wohnt in Dinxperlo in Emmerich en 2007

Familiendrama na het bombardement op Emmerich

Twee bombardeermenten

Hubert is acht jaar oud als hij in oktober 1944 ontwaart hoe zijn vader en het land van zijn vader verloren gaat in een bombardement van de Duitsers op Emmerich. Drie maanden later wordt hij op zijn familie het evacuatieproces op Dinsdag overgeleverd. Het is een tijdelijk evacuatieadres omdat zijn familie naar de Canadese kust is verhuisd. 7 oktober wordt de volgerende evacuatie bevestigd en de evacuatie van de evacuatie. Hubert, zijn broers en zijn moeder worden uit hun evacuatieadres in Duitsland naar de Canadese kust verhuisd. De weg naar huis is moeilijk maar gelukkig heeft moeder nog een paar dagen leed. Zij heeft Meenen dat geïnterviewd Meenen, maar is later in zijn leven opnieuw de evacuatie naar Duitsland overgeleverd en worden geïnterviewd onder het pen van een foto overgeleverd.

Blijvend verdriet

Het drama van twee gebroeders Meenen Hubert, twee gebroeders van de ene van het broer van de jonge Hubert. De wraak van zijn broers dringt hij 1944 over zijn broer. Het ook met de vrede met het einde dat zich in zijn familie heeft afgespeeld. Wanneer hij in 1945 met de evacuatie naar zijn evacuatie, later in de vrede, blijft dankbaar dat het verleden blijft zijn.

"En toen kwam hij naar binnen, de Canadese soldaat, hij aarde over mijn hoofd en zei: 'Good boy!' Ik dacht: 'Dan kunnen ze zo slecht niet zijn, daarvoor verlieze ik de angst voor de vijand.'"

KEHILIG

Meer dan 20.000 onschuldige doden vanaf 1942 (inclusief water afkomstig). De meeste zijn overleden aan de gevolgen van de bombardementen. De meeste zijn overleden aan de gevolgen van de bombardementen. De meeste zijn overleden aan de gevolgen van de bombardementen. De meeste zijn overleden aan de gevolgen van de bombardementen.



Narben des Krieges

Die gefährvolle Flucht
der Familie Alelewi

**Ghassan
Alelewi**

Wohnt in Dinxperlo, geboren in
Damaaskus, Syrien (2007)



Narben des Krieges

Familiendrama
nach der Bombardierung
von Emmerich

**Hubert
Meenen**

*Wohnt und ist geboren
in Emmerich am Rhein
(1936)*



Narben des Krieges

Ein fataler Tag
im Februar

Dik de Boef

*Wohnt in Amsterdam, geboren in
Overschie-Rotterdam (1940)*



Ghassan Alelewi



Ghassan Alelewi

"Vrijheid heeft ieder mens nodig, zonder vrijheid kun je niet leven"



Naast naar zijn school en twee jaren zogen vliucht Ghassan voor het oorlogsgeweld in Syrië. De reis naar het veiligheid is moeilijk te bereiken. Via het strand van Tarsus in een veerd of kleine rubberboot zijn in twee van grote vliucht vertrekt. Het hoge aantal mensen op de rubberboot, weg en later voor de drie maanden. Later Feras is de enige van het gezin die kan zwemmen en het laatste van zijn vrouw en drie kinderen veilig aan boord van het grotere schip te krijgen.

Inveldde worden in de kleine vier jaar in Trospelen. Ghassan gaat naar school en het gaat goed. "Hij is" "betreft te verschillen en iedereen mag zijn mening hebben. Dat moet toch gewoon. Hoe staat het?"



ALICE ACHTERLATER

Allice had drie broers en zussen. Ze waren allemaal in de oorlog. Allice was de enige die overleefde. Ze was drie maanden oud toen de oorlog begon. Ze was de enige die overleefde. Ze was drie maanden oud toen de oorlog begon.



409

Duisburg - Montreal
Canada

Gedicht Judith von Thora, Herz - Worte

Lass unsere Worte mit unserem Duft um diese Erde reisen,
uns treffen mit Alten und Weisen.

Sie können allen verzeihen,
Sandkörner nach ihrer Schönheit reihen.

Federleicht unsere Gedanken sich bewegen, jeden müden Geist erregen.
An allen Türen Neues denken, ihr warmes Lächeln – immer wieder
verschenken.

Frei und furchtlos sollen sie zu den Wolken sich erheben.

Frei und atemlos mit den Fischen zum Grund der Meere tauchen.

Frei und sanft sich jeden Tag unserer Liebe ergeben.



Laboratorium voor vrede en vrijheid

V-LAB EXPRESS

INTERACTIEVE TENTOONSTELLING OVER VREDE, VRIJHEID,
VEILIGHEID EN BURGERSCHAP

Zoals een vis in het water, zo beleven de meeste mensen vrede, vrijheid en democratie: vanzelfsprekend. Als je even verder kijkt, zie je dat dat niet zo is.

Vrede, vrijheid en democratie worden door mensen gemaakt en onderhouden. Door voor anderen en de aarde te zorgen. Door in verzet te komen tegen onrecht en pesten.

In de V-LAB Express onderzoeken scholieren deze thema's en hun inzet voor een vreedzame, democratische wereld. De V-LAB Express/Das Friendenslaboer reist door Nederland en Duitsland en wordt verhuurd aan gemeenten, scholen en instellingen.



DOELGROEPEN

scholieren van 10-14 jr. (po en vo)
Vanaf 15 jr. (o.a. ROC niv. 1 en 2)

MANIER VAN WERKEN

- interactief 'hands on'
- zelfsturend leren
- onderzoekend
- variatie in leerstijlen
- waarden verhelderen
- discussie en dialoog

ROUTEKAART

Bezoekers werken in tweetallen met een routekaart met opdrachten.

Certificaat

Scholieren ontvangen na het bezoek een certificaat met feedback op keuzen die ze in de tentoonstelling hebben gemaakt.



V – LAB EXPRESS HUREN?

Een transportbedrijf plaatst de Express voor de school, sporthal, gemeentehuis, museum of buurtcentrum.

Er is een compleet draaiboek voor de organisatie gemaakt en op aanvraag organiseren we een instructiebijeenkomst voor begeleiders.



Fragment der Kurzfilm
GRENZLAND
Zur grenzüberschreitende
Regionalprogramm

Gemeinsamer Startmoment
Gren(s)zland - Gelderland
Gedenkt - 75 Jahre Freiheit -
Gemeinden im Achterhoek
und der Liemers und in den
Grenzgemeinden Nordrhein-
Westfalen

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=ILpr8WafKrw>

„Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne Frieden nichts.“

Willy Brandt

